



Winderweis

Nr. 05 ~ 5 mei 2017

25 mei: Hemelvaartsdag

4 juni: 1^e Pinksterdag

*5 juni: 2^e Pinksterdag – openluchtdienst Vrijhof
m.m.v. band Lighthouse uit Kollumerzwaag*

*Informatieblad van de
Protestantse Gemeente Ferwert*

Adressen

Postadres:	Hegebeintumerdyk 5, 9172 PH Ferwert - www.pknferwert.nl
Predikant:	Ds. E. van der Veer , Hoofdstraat 4, tel. 750906 E-mail: e.vanderveer@solcon.nl .
Scriba:	H. Politiek-Jellema , It Suderheech 4, tel. 412422 E-mail: scriba@pknferwert.nl
Beheer Liudgertsjerke:	J. van der Werff-Dijkstra , Great Sminia 1, tel 412239
Beheer It Anker:	J. van der Werff-Dijkstra , Great Sminia 1, tel 412239
Koster St. Martinustsjerke:	J. Hilverda , Gerbrandastrjitte 8, tel. 412469
Koster Liudgertsjerke:	D. Yntema , De Broll 6, tel. 412149
Kerkelijk bureau	
Ledenadministratie:	W. de Ruiter , Kleasterwei 8, tel. 411753 P. Tamsma , De Broll 3
Postadres:	Hegebeintumerdyk 5, 9172 PH Ferwert E-mail: kbpgerwert@live.nl
Collectebonnen:	T. Jellema-Boersma , Kleasterwei 18, tel. 412694
Kerktelefoon:	F. Schreiber , Vrijhof 2, tel 842519 P. Reitsma , Vrijhof 10, tel. 411374 W. de Ruiter , Kleasterwei 8, tel. 411753
Webmaster:	E-mail: webmaster@pknferwert.nl Voor activiteiten en nieuws bestemd voor Website en Facebook.

Redactie

Jacoba van der Meer - Wierda, Marrumerweg 27 E-mail: onderweis@gmail.com
Johan Bijleveld, De Wynacker 26
Hilda Tjepkema, Boatebuorren 1, Blije

Kopie voor het volgende kerkblad moet binnen zijn op **vrijdag 9 juni**.

Rekeningnummers

	IBAN-nummer:	
Kerk:	NL81 RABO 0320 2018 05	/ NL54 INGB 0007 4167 35
Diaconie:	NL71 RABO 0142 7307 85	
Evangelisatie/zending:	NL06 RABO 0343 3507 50	
Restauratie:	NL66 RABO 3202 1793 57	
Orgelfonds:	NL43 RABO 3202 1420 38	
Centrale Jeugdraad:	NL88 RABO 0320 2980 00	
Begraafplaats:	NL79 RABO 0343 3876 54	

“Geroepen om vrij te zijn...dien elkaar in liefde”

(Galaten 5:13)

Dit nummer van Onderwijs valt bij u door de bus op of rond 5 mei, bevrijdingsdag. Voor mensen van mijn generatie en jonger spreekt vrijheid bijna vanzelf. Een oorlog in eigen land hebben we niet meegemaakt. Je beseft waarschijnlijk pas goed wat vrijheid is als je haar verliest. In de jaren 1940-1945 betekende vrijheid: geen bezet-ter meer, de eigen vlag weer zien wapperen boven Nederland, samen het volkslied zingen, geen angst meer om opgepakt te worden. In onze tijd lijkt vrijheid soms verbleekt tot je eigen gang kunnen gaan, eindeloos consumeren en niet teveel last hebben van elkaar.

Vrijheid als roeping

“U bent geroepen om vrij te zijn” schrijft Paulus. Vrijheid is een roeping. Van nature zijn we niet vrij. Kijk maar om u heen, kijk naar uzelf. Veel gaat door voor vrijheid wat het niet is. Seksuele vrijheid kan ontaarden in pornoverslaving. Economische vrijheid doet ons aan de leiband lopen van het snoeiharde kapitalisme. Vrijheid om te communiceren heeft een epidemie aan schermverslaving opgeleverd. Wat wij aan vrijheid creëren, slaat steeds weer om in nieuwe slavernij. Zo is het volgens de bijbel altijd geweest. De eerste mens in het paradijs wilde zelf uitmaken wat goed en kwaad is. Loskomen van God en zijn gebod, was dat niet de ultieme vrijheid? Maar juist zo ging de echte vrijheid verloren en begon de slavernij van de zonde. In het uiterlijk ‘vrije’ Westen lijken de innerlijke ketens sterker dan ooit. Hoe vaak is ons hart niet bezet ofwel bezeten door vreemde machten? Opgejaagd door duizend en een prikkels, steeds weer in de ban van de waan van de dag? Uiterlijk kun je als een vrij mens de hele wereld over reizen, terwijl je geest aan de ketting ligt van het materialisme. Zoals omgekeerd iemand in een donkere cel opgesloten kan zitten maar innerlijk de vrijheid heeft behouden.

Vrijheid als geschenk

Echte vrijheid kunnen we alleen maar ontvangen, als een geschenk van boven. God is het die zijn volk uit het diensthuis van Egypte leidde en later uit de ballingschap van Babel. Hij is de God die de mens in de ruimte zet. En in het Nieuwe Testament openbaart Jezus Christus zich als de grote bevrijder die zichzelf gevangen liet nemen opdat wij vrijuit zouden gaan. Op de Paasmorgen verbrak hij de boeien van de dood. Sindsdien geldt Pasen als hét grote bevrijdingsfeest voor heel het wereldrond. En vieren we elke zondag bevrijdingsdag. Een dag om weer te worden wie we in Jezus' Naam mogen zijn. Een dag om uit de gevangenis van onze zorgen te treden in de wonderlijke vrijheid van de kinderen Gods.

Vrijheid als dienst

Wie in de bijbel ergens ván wordt bevrijd, wordt ook altijd ergens tóe bevrijd. God maakt ons los van de macht van zonde, dood en duivel, om ons te binden aan de

naaste. Het een is hier nooit zonder het ander. Dat is het geheim van de christelijke vrijheid, ze is gave én opgave. Luther bracht het ooit in twee stellingen mooi onder woorden. In de eerste stelling zegt hij: een christen is in vrijheid heer van alle dingen en niemands onderdaan. Dat is de gave. God tilt je boven alles uit. Je bent zijn kind en je blijft zijn kind, waar zou je nog bang voor zijn? Maar de tweede stelling luidt: een christen is in dienstbaarheid knecht van alle dingen en ieders onderdaan. Dat is de opgave. Het geloof bevrijdt tot dienst. Dankzij de verlossing door de Zoon mogen we als vrije mensen leven, om vandaaruit onze naaste in liefde te dienen. Dat is na Pasen onze hoge roeping. En dat blijft het tot die ene, allerlaatste bevrijdingsdag aanbreekt in de wereld, schoner dan de schoonste dromen.

*Duur hebt Gij uw volk verworven
en alleen van U zijn wij.
Heer, zowaar Gij zijt gestorven,
maak ons nu ook waarlijk vrij.
O, uw heil zal spoedig komen,
Gij laat ons niet ledig staan:
schoner dan de schoonste dromen
breekt de dag der vrijheid aan.
(OLB 435: 5)*

Ds. Eelco van der Veer

Nieuws uit de kerkenraad

Vanuit de kerkenraad is er niet veel nieuws te melden.

We hebben op 5 april jl. een goede gemeenteavond gehad waarin we met elkaar hebben gesproken over het thema 'Huwelijk gelijke geslachten'.

Met 40 aanwezige gemeenteleden is, na de inleiding van dominee van der Veer, in groepjes nagedacht over een aantal vragen. Het was fijn en goed om zo met elkaar in gesprek te gaan. Wat is besproken zal terug gekoppeld worden naar de kerkenraad waarna vervolgens gekeken zal worden hoe een vervolg kan worden gegeven aan dit thema. Binnenkort zal uiteraard het verslag van deze avond in dit kerkblad worden geplaatst. Wordt vervolgd...

Daarnaast kunnen wij u melden dat wij op dit moment druk bezig zijn met het benaderen en bezoeken van nieuwe ambtsdragers voor de kerkenraad. Zoals u weet zijn we op zoek naar een nieuwe ouderling, jeugdouderling en diaken. We zijn verheugd dat we u nu al kunnen melden dat Henk Hiemstra, de Broll 4, het ambt van ouderling heeft aanvaard. Alvast een heel hartelijk welkom binnen de kerkenraad en we wensen Henk alvast veel succes en hopen op een fijne samenwerking! De bevestigingsdienst van de nieuwe ambtsdragers zal trouwens plaatsvinden op zondag 2 juli a.s.

De zoektocht is echter nog niet afgerond maar we hopen u uiteraard binnenkort opnieuw positief nieuws te kunnen melden.....

Ds. E. van der Veer

Texel is al jaren de plek waar we graag een paar dagen doorbrengen. Als je van de veerboot het eiland oprijdt richting Den Burg, kom je langs de kant van de weg een groot bord tegen met daarop de tekst: "Ons eiland voor de Heiland". Eenvoudige en fiere geloofsrijm die de automobilist moeilijk kan ontgaan. Balorige jongeren hebben weleens de letter w voor eiland geplaatst en ooit schijnt het bord een keer verplaatst te zijn naar de Razende Bol, een kale zandplaat tussen Texel en Den Helder. Anno 2017 staat het bord er nog steeds. Als je vaker het eiland bezoekt, gaat zo'n tekst in je hoofd rondzingen. Wat als je het zou omdraaien: "De Heiland voor ons eiland"? Dan gaat er iets van de missionaire scherpte verloren, maar misschien blijf je wel dichterbij het evangelie. Immers, 'wij mensen voor Jezus' kan al gauw iets zelfverzekerd over zich krijgen. Iets van de stoere, manhaftige Petrus die nog niet zichzelf is tegengekomen. Met 'Jezus voor ons' blijven we meer op de toonhoogte van kribbe en kruis. Het evangelie begint altijd met Gods keuze voor ons, niet met onze keuze voor God.

Aan elke vakantie komt weer een einde. Als je langs dezelfde Pontweg terugrijdt naar de veerhaven zie je op de andere kant van het bord staan: De Here is mijn Helper. Een mooi woord om mee terug te nemen naar huis waar wat hulp van boven onmisbaar is voor een mens van vlees en bloed.

Diensten: vooruitblik

Op zondag 7 mei is de dienst in de Martinus en zal Diana Nijboer na de preek iets vertellen over het project EduMais in Brazilië, een goed doel waar wij in januari een avondmaalscollecte aan besteed hebben.

Op zondag 14 mei gaat in de Liudger oud-predikant ds. J.F. Kroon uit Garyp voor.

Zondag 21 mei is de dienst in de Martinus.

Donderdag 25 mei vieren we Hemelvaart. Een feestdag, dé Koningsdag voor de kerk. De Levende Heer is teruggekeerd naar het Vaderhuis om plaats te bereiden voor zijn kinderen en voor hen alles te laten meewerken ten goede. En in de Heilige Geest komt Hij vervolgens ons dichterbij dan ooit en laat ons niet als weeskinderen achter. Laten we deze vrije dag op goede toon beginnen, kom naar de Liudger en doe mee in de lofzang op de Koning van hemel en aarde.

Op zondag 28 mei gaat in de Martinus ds. Joh. Bakker uit Stiens voor, in een fryske tsjinst.

En dan is het op 4 juni, vijftig dagen na Pasen, Pinksteren, het feest van de Geest die waait waarheen Hij wil. Overal waar mensen bidden: Kom Schepper Geest, daar komt Hij de harten binnen om ons te bemoedigen en te troosten en Christus Heer te laten zijn. Laten wij ons oefenen in dat aloude gebed en dan ook ervaren hoe God in ons en door ons wil werken, hoe goed het is om met Hem te leven. Op Tweede Pinksterdag is er 's ochtends bij goed weer een openluchtdienst op het Vrijhof, waar de band

Lighthouse uit Kollumerzwaag medewerking aan zal verlenen. Vorig jaar moesten we nog uitwijken naar binnen, hopelijk kan het dit jaar buiten doorgaan.

Op 11 juni zal in de Martinus ds. Willem Roskam voorgaan, onze schoonzoon die sinds twee jaar predikant is in Lexmond (een dorp onder de rook van Utrecht). Begin dit jaar heb ik een dienst in zijn gemeente mogen leiden, nu komt hij met Janneke en Pelle (hun hond) dus naar Ferwert.

Pastoralia

In Foswert is op 18 april overleden br. Jan Ruizendaal in de leeftijd van 76 jaar. Oorspronkelijk afkomstig uit Utrecht heeft hij met zijn vrouw op diverse plaatsen in Friesland gewoond, het laatst in Hallum. Sinds enige tijd waren ze in Foswert vanwege zijn dementie. De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden. We wensen zijn vrouw Gerda, de kinderen en kleinkinderen sterkte en Gods vertroosting toe nu zijn plek leeg is geworden.

Zr. A. de Boer-Huitema van It Suderheech heeft in Groningen een geslaagde niertransplantatie achter de rug. Ook het herstel ging voorspoedig zodat ze na een week al weer naar huis mocht. Dat geldt gelukkig eveneens voor haar zus, de donor. Al met al veel reden tot dankbaarheid.

Haar kleinzontje Lútsen, zoon van Jelke en Sabine de Boer van It Kleaster, was al eerder in Groningen geopereerd aan zijn gehemelte. Ook die ingreep mocht gelukkig goed verlopen zodat hij snel weer naar huis kon.

In het MCL moest br. Wolter Brandsma na een operatie aan de heup slecht nieuws verwerken. Hij blijkt ongeneeslijk ziek en heeft een kwaadaardige tumor in de longen met uitzaaiingen naar de nieren. Een grote en onverwachte tegenslag voor hem en zijn familie. Er wordt nu gekeken wat er nog gedaan kan worden, maar een en ander ziet er zeer zorgelijk uit.

Ook zr. A. Miedema-van Dijk, Great Sminia 3, ligt in het MCL i.v.m. met zware benauwdheidsklachten. Of ze op korte termijn weer naar huis kan of elders een plek krijgt, is nog onduidelijk.

De ernstig zieke br. J. Osinga, Fosweterstrjitte 3, en zr. Bettie Stielstra-Boonstra, Underôm 5, krijgen op dit moment kuren, in de hoop dat die het ziekteverloop nog kunnen afremmen.

Onze diaken Harrie van der Meer, Marrumerweg 27, moet ten gevolge van slijmbeursontstekingen zijn werk als rietdekker opgeven en zich laten omscholen. Hij had graag verder gewild, maar de schouders kunnen door slijmbeursontstekingen dit zware werk niet langer torsen.

Geert Kingma, Johannes Wildeboerstraat 19, zit door een 'frozen shoulder' in een soortgelijke situatie en moest ook z'n werk bij een bloemisterij neerleggen.

Jantina Posthuma, Vrijhof 8, is na een schouderoperatie nog steeds bezig met een lange weg van herstel die nog wel zal duren tot de zomer.

Verder noem ik nog Karin Oevering-Gillebaard, Havenstraat 19, die samen met haar man steeds opnieuw periodes van grote benauwdheid moet incasseren, met alle beperkingen die dat oplevert.

En er zijn altijd nog meer die aanlopen tegen hun eigen grenzen en afnemende mogelijkheden, lichamelijk of psychisch. "Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem" zegt de Psalmist (Ps. 37: 5). Een uitnodiging om alles wat je hoog en dwars zit los te laten en over te geven aan God. Hij kent ons en weet wat wij

behoeven. Laten we dus voor elkaar en voor onszelf blijven bidden, al is het soms niet meer dan een enkele zucht en een zoeken naar woorden. God hoort het roepen van zijn kinderen en Hij komt ons te hulp in onze zwakheid en nood. Zo is zijn belofte, daar mogen we Hem aan houden.

Huwelijk in Groningen

Vanuit het Groningse Haren kregen we de trouwkaart van Cor Westerhof en Lienke Jongsma. Ze hopen op woensdag 24 mei a.s. elkaar daar in de Paalkoepel het jawoord te geven en vervolgens naar de Ontmoetingskerk te gaan voor de huwelijkszegen. Op de kaart stond: Gods liefde bracht ons samen, Hij geeft ons een nieuw begin, en buigt verdriet om in vreugde. We feliciteren Cor en Lienke van harte met dit nieuwe begin en wensen ze alvast een blijde dag toe en Gods goede geleide over de weg die ze nu samen verder gaan, ook met de wederzijdse kinderen en kleinkinderen. Hun adres: Bongerd 6, 9753 CA Haren.

Met Luther aan tafel

Voor Luther horen geloof en aanvechting bij elkaar. Wie Christus volgt, komt onherroepelijk op de weg van het kruis en krijgt zijn of haar deel van het lijden.

Beproevingen zijn buitengewoon nuttig voor godvrezende christenen, ze zijn een uitstekende christelijke oefening voor vlees en bloed. Wie geen beproevingen doorgemaakt heeft, weet niets. Daarom gaat het boek der Psalmen in bijna elk vers over tegenslag en rampspoed, het is een boek vol beproevingen.

Juist als alles tegenzit, kunnen we de les van de apostel Paulus leren, dat Gods genade voor ons genoeg is.

Ten slotte

“Recht, rechtop, oprecht”, met die woorden typeerde scheidend hoofdredacteur Lútsen Kooistra vanuit historisch perspectief de weg van het Friesch Dagblad. In het tweede oorlogsjaar 1941 hielden de journalisten van deze krant hun rug recht en weigerden Duitse inmenging bij wat ze publiceerden. Ze besloten de uitgave van de krant te staken en daarmee hun broodwinning op te geven. Een indrukwekkend getuigenis van geloofsmoed en niet willen knielen voor de bezettende macht. Je rug recht houden, tegen de grote stroom in durven gaan, staan voor je overtuiging, bereid zijn om offers te brengen, dat is de roeping van iedereen die wil leven in het licht van Pasen. Dat is vandaag niet anders dan toen. Opstanding maakt opstandig. Jezus Christus is Heer is niemand anders. Het evangelie richt de mens op, zet ons op de been, rechtop en oprecht, zodat we gaan zeggen en gaan doen: hier sta ik, ik kan niet anders.

Een hartelijke groet uit de pastorie,
Ds. Eelco van der Veer



Persoonlijk

N.B. Als u niet in de verjaardags- en/of jubileumlijst wilt worden vermeld, verzoeken wij u vriendelijk dit even door te geven aan W. de Rooter, Kleasterwei 8, tel 411753. Als u dit al eens eerder door gaf is het niet nodig dit opnieuw te doen

Verjaardagen en huwelijksjubilea

verjaardagen

08-05	br. Wijtse van der Veen, Stationsstraat 8 , 9172NX,	79 jaar
13-05	zr. Grietje Baukje Kingma - Terpstra, Foswerterstrjitte 39 , 9172PR,	87 jaar
20-05	br. Frans Boonstra, Foswerterstrjitte 71 K 113, 9172PS,	84 jaar
26-05	zr. Wijbrig Politiek - Wiersma, Foswerterstrjitte 10 , 9172PT,	83 jaar
01-06	br. Hendrik Teitsma, Prof. Heymansstraat 18 , 9172NV,	83 jaar
07-06	br. Eelke van der Bij, Foswerterstrjitte 71 K 024, 9172PS,	99 jaar
10-06	zr. Francina Johanna van der Heide, Roptastins 9 , 9051GP, STIENS	56 jaar
12-06	zr. Froukje Jellema - de Boer, Stationsstraat 14 , 9172NX,	85 jaar
13-06	zr. Tjitske Liesbet Adema, Foswerterstrjitte 71 K 127, 9172PS,	73 jaar
13-06	br. Sijbe van der Velde, Hoofdstraat 18 , 9172MP,	81 jaar

SMRA - Adreswijziging / Ingekomen / Vertrokken

Verhuisd

Van Gasthuisstraat 18 naar Johannes Wildeboerstrjitte 18, Anita Bouma
Van Gerbrandastrjitte 6 naar Gerbrandastrjitte 12, fam. Bakker-Winkel.

Ingekomen

Uit Holwerd, mw. G. Brander-Koopmans, Marrumerweg 51

Vertrokken

Naar Dokkum, dhr. E. de Jong, Prof. Heymansstraat 10

Naar Dokkum, mw. A.T. Kanger, Prof. Heymansstraat 10 met haar kinderen Jorrit, Hendrik en Nienke

Overleden

Op 18 april jl. dhr J. Ruizendaal, Foswert kamer 133

Bloemengroet

De bloemengroet mocht de afgelopen weken als meelevende groet namens de gemeente gebracht worden bij:

2 april : Rinse Bouma, Stationsstrjitte 35

9 april : Johannes Stelpstra, Feytsmastrjitte 33

16 april : Jan Osinga, Foswerterstrjitte 3

Dank u voor...

Nei 48 jier Ferwert, wenje ik no yn Haren.
Hjirby wol ik eltsenien tige tank sizze foar al it omtinken fan de ôfrûne jierren.

Op woansdei 24 maaie om 16.00 oere hoopje Lienke Jongsma en ik te boaskjen.
Wy freegje Gods Seine oer ûs houlik yn de Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4, Haren.
Wêrfoar wy jim fan herte útnoegje.

Op ús wenadres: Bongerd 6, 9753 CA Haren, stiet de kofje altiten foar jim klear.
Ús tillefoannûmer is: 050-5345731.

Mei hertlike groetnis,
Cor Westerhof en Lienke Jongsma

Ander nieuws uit de gemeente

Orgelconcerten

Bevrijdings-orgelconcert Dirk Out op 5 mei in de St. Martinuskerk

Op Bevrijdingsdag 5 mei 2017 speelt de virtuoze organist Dirk Out op het fraaie orgel in de St. Martinuskerk een mooi bevrijdingsconcert! Dirk Out speelde niet eerder in Ferwert maar is bij voorbaat enthousiast over het mooie orgel. Als organist is hij een veelgevraagd begeleider en treedt daarnaast ook op als solist bij orgelconcerten. Hij maakte concertreizen door o.a. Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Tsjechië, Zweden, Canada en de Verenigde Staten. Het belooft een fantastische avond te worden.

Orgelconcert Arjan Breukhoven op vrijdag 26 mei in de St. Martinuskerk

Op vrijdag 26 mei 2017 geeft Arjan Breukhoven een spectaculair orgelconcert in de St. Martinuskerk te Ferwert. Hij verleent jaarlijks medewerking aan vele concerten en diensten als organist, pianist en als dirigent in vele landen binnen West-Europa, Oost-Europa en Australië. Bovendien is Arjan Breukhoven dirigent van verschillende grote koren. Als pianist en als organist heeft hij een eigen stijl van improviseren ontwikkeld. Indien mogelijk kunt u via de beamer ook kijken hoe hij het orgel bespeelt.

Beide concerten beginnen om 20.00 uur, de kerk is vanaf 19.30 uur open. De entree bedraagt € 10,-, t/m 11 jr. € 5,-. Kaarten zijn voorafgaande aan het concert in de kerk verkrijgbaar. Voor meer informatie kunt u kijken op www.zingenenzo.com.

Om ook alvast in uw agenda te noteren; 8 juli 2017 Minne Veldman en op 17 augustus 2017 Martin Mans.

EduMais – bezoek zondag 7 mei!

29 januari j.l. hebben we de avondmaalscollecte besteed aan het project EduMais in Brazilië. Het project is opgezet door Diana Nijboer, de echtgenote van mijn oud-klasgenoot Gerard Lenting.

Gerard en ik hebben vanaf de kleuterschool bij elkaar in de klas gezeten, na de lagere school elkaar uit het oog verloren, tot ik via Schoolbank (de voorloper van de hedendaagse social media) een berichtje kreeg vanuit Qatar. Sindsdien heb ik via de blog van coachG de verrichtingen in de verre woestijn kunnen volgen en het daaropvolgende verblijf in Brazilië.

Ondertussen mocht ik ook kennismaken met zijn vrouw Diana, een vrouw waarvoor ik heel veel respect heb. Zij werkt met kinderen in de armste favela's van Brazilië. Gerard woont ondertussen weer in Nederland, maar zij is zo betrokken bij haar werk dat ze samen een groot offer brengen: zij in Rio, hij in Groningen en dan af en toe samen.

Toen we over het project spraken, gaf Diana aan dat ze wel een keer naar Ferwert wil komen om hierover te vertellen. Als diaconie hebben we aangegeven dat we dat heel fijn zouden vinden. Eén en ander moet dan natuurlijk wel een keer in de planning passen, maar onlangs kreeg ik een berichtje dat Diana naar Nederland komt en nog steeds naar Ferwert wil komen.

In overleg met het moderamen is gekozen voor zondag 7 mei. We hebben besloten dat zij in de dienst iets vertelt en ná de dienst is er gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van een kopje koffie/thee.

U bent van harte uitgenodigd voor het koffiedrinken na de kerkdienst en om met Diana te kunnen kennismaken en zo uit haar mond te horen waaraan uw gift is besteed.

Namens de diaconie
Anneke Jager

Oud ijzer actie

Op 27 mei 2017 wordt er weer een oud ijzer actie georganiseerd! Op deze datum kunt u uw oud ijzer aan de kant van de weg plaatsen. Aluminium, RVS, zink, lood, koper en ijzer zijn allemaal welkom. Vanaf 9 uur 's ochtends komen wij langs om het op te halen.

Als u eerder uw oud ijzer op wilt laten halen of wilt komen brengen, dan kunt u bellen naar 0519-339236.

De opbrengst van deze actie gaat naar het jeugdwerk van PKN Ferwert.

Alvast hartelijk dank!

Nieuws van de Zendingscommissie – openluchtdienst

Op zondag 2 juli is er weer een openluchtdienst, waarbij onze eigen dominee E. van der Veer voorgaat. De muzikale omljsting is door de Bliide Boadskip Sjongers uit Berlikum. Zij zijn een gemengd koor dat ervaring heeft met optredens binnen en buiten de kerk.

Het thema van de dienst is "Het mooiste is de thuiskomt". De dienst begint om 19.00 uur. Bij slecht weer wijken we uit naar de Liudgerkerk. We hopen op een grote opkomst en prachtig weer.

De zendingscommissie

Nijs musikal 'Op syk nei Judas'

De earste repetysjes fan it koar binne al west; wat is dat moai om yn san grutte groep mei elkoar te sjongen!
En wat noch leuker is; der komme steeds mear sjongers by!
En dat kin ek noch steeds; mei namme sopranen en tenoren binne tige wolkom! Mar ek asto alt of in bas bist, en do hast sin om mei te sjongen? Kom gesellich sjen en mei dwaan op ús earstkommende repetysje op tongersdei 11 maaie om 19.30 oere yn de Liudger tsjerke.



Foar de toanielmynken is der op 8 maaie om 19.30 oere yn de Liudger tsjerke de earste gearkomst.

Ûnder lieding fan regisseur Binne Reitsma gean we fansels mei elkoar yn de kunde kommen, en leuke (groeps) toanieloefeningen dwaan. We witte út de praktyk dat dit hiel leuk is om mei elkoar te dwaan☺!

Trouwens; der is noch plak foar in pear mannen... nysgjirrich? Kom del of skilje of mail foar mear ynformaasje mei ien fan de wurkgroep. It mailadres is musicaljudas@outlook.com

Graach oant sjen!
In waarme musikalgroetnis,

Anneke (06-13223381), Binne, Johan & Hillie (06-29378046)

Zondag 14 mei a.s. tussen 15.00 en 17.00 uur verzorgt gospelkoor *Sjir el Shaddai* in WoonzorgCentrum Foswert het programma

"IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET"

Ben jij een zwartkijker of zie je juist alles door een roze bril?
Waar is jouw focus op gericht?
Jezus leert je anders kijken naar jezelf, de mensen om je heen maar bovenal naar God. Hij opent je ogen om te genieten van alles wat Hij gemaakt heeft.

De toegang is gratis, er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.

U/jij bent van harte welkom!!

Pinksteren

Pinksterfeest 316

In het Pinksterweekend van 2 t/m 5 juni vindt het nieuwe evenement Pinksterfeest 316 plaats. Pinksterfeest 316 is ontstaan uit de samenwerking van Pinksterfeest Wijnjewoude en Festival316.



"Het gezamenlijke verlangen is om in eenheid de naam van Jezus te verkondigen aan alle mensen".

HET THEMA voor het Pinksterfeest: SAMEN

Het promotiemateriaal ligt in de Liudgertsjerke.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@uniteinchrist.nl of kijk op www.pinksterfeest316.nl

Pinksterfeest Veenklooster 2017

Binnenkort is het alweer zover: het Pinksterfeest Veenklooster 2017. Wat zijn we Onze Vader dankbaar dat we al meer dan 40 jaar dit feest in alle vrijheid mogen vieren.



Pinksterfeest Veenklooster

Kies bewust! Het thema is dit jaar "Kies Bewust". Natuurlijk bekend van het logo uit de supermarkt, maar het past ook goed bij de boodschap van het Pinksterfeest. In de bijbel lezen we dat de Here God iedere keer weer kiest voor ons mensen. Die keuze is zo bewust dat Hij ervoor gekozen heeft om Zelf Mens te worden in de komst van Jezus Christus. Ook toen Hij afscheid moest nemen van het aardse leven, wilde Hij ons niet alleen laten en zond Zijn Heilige Geest. De Here God kiest bewust, maar ook de mens doet dat. Op deze editie van het Pinksterfeest Veenklooster hopen wij weer dat bezoekers een bewuste keuze voor de Here Jezus gaan maken.



Net als vorig jaar is er een Pinksterfolder met daarin alle activiteiten van het gehele Pinksterweekend overzichtelijk op een rij.

Meer informatie is te vinden op www.pinksterfeest.com.

Nammen en spotnammen om it tsjerkhôf hinne

It nûnderpaad om it tsjerkhôf hinne hat de namme “de Wandeling”, it stienpaad foar it tsjerkhôf hat de offisjele namme “Kerkpad” mar wurd yn de folksmûle altyd “de Bok” neamd. It is in spotnamme. De namme sil miskien ûntstien wêze trochdat men eartiids tocht dat it strjitsje op de rêch fan in bok like en de Wide Steege en de strjitte yn de Bûterhoeke de hoarnen wiene. Men kin de nammen Bolleholle en Kealesturt mei de Patroanswei dêr tusken op de Beintumermieden der mei ferlykje. Ek kin de namme “de Bok” te meitsjen hawwe mei de duvel dy’t mei syn bokkepoaten altyd prebeare op it tsjerkhôf en yn tsjerke te kommen. Ferlyke wurde kin de tsjerke fan Stiens wêr de yngongen fan it tsjerkhôf roasters en draaistekjes hawwe om te foarkommen dat de duvel it tsjerkhôf op gean sil. Yn Ferwert bin de kopkes yn it midden fan de poarte en de âldmoadriche blauwe kleur fan it skot as men de tsjerke ynkomt, de middels om de duvel te kearen. De “Bûterhoeke” is in serieuze namme. It wie it sammelpak foar de bûter dy’t eartiids op de pleatsen makke waard. Ik wit noch doe ik in jonkje wie, dat rentenier Pieter Symens van der Woude fertelde dat hy as jonge dêr mei hynder en wein wolris fetten bûter brocht.

It hofke Noorwegen.

De spotnamme “Noorwegen” by it tsjerkhôf wie eartiids ek tige bekend. It wie de namme fan it gersfjild tusken it Prebendehûs, it hûs fan Piet en Lies Reitsma, en de Bok. It Prebendehûs wie fan de tsjerke en yn 1757 stiet skreaun yn de tsjerkfâdyrekkens dat buorman Godfried Beetzold (dy ’t wenne yn it hûs wat no it Blomke is) tastemming krige fan de tsjerkfâden om in goatte te graven yn it hofke “Noorwegen” foar wetterlossing. It wurd hofke wiist op fruchtbeamen. Ek yn 1711 sil der ek al appel- en parrebeamen west wêze want yn dat jier betellet Johannes Cuperus in bedrach foar “Noorwegen”. Yn 1818 hat de tsjerke it Prebendehûs ferkocht. Yn de omskriuwing stiet : “met bleekveld genaamd Noorwegen” Appelbeamen wiene der dus doe net mear mar de doarpsfroulju koene dêr harren wask blikke en it fjildsje sil foar elkenien tagonklik west wêze. Op it tsjerkhôf waard ek faak wask blikte en de froulju moasten de koster dan in heale of in hele sint jaan.

Johannes van Dijk april 2017

Nieuws van de Restauratiecommissie

zaterdag 13 mei: "ophalen rommel"

Vanaf 9.30 uur komen we bij u langs om bruikbare spullen voor de rommelmarkt op te halen. Voor de "buitengebieden" geldt dat u kunt bellen met Sara Metzlar telefoon 412261 en Durk Teitsma telefoon 411724.

U kunt om diverse redenen geen buis tv's, koelkasten, matrassen, wastafels en grote bergmeubels aan ons meegeven.

zaterdag 20 mei: Rommelmarkt in de loods van Lucas van der Beek. Van 9.00-12.00 uur bent u van harte welkom.

zaterdag 18 november: Boekenmarkt in de Liudger Tsjerke.

Iedere dinsdag: van 14.30-16.30 uur verkoop ze hands boeken, pennen en kaarten in lokaal 3 van de Liudger Tsjerke.

DE punten en zegels kunt u inleveren bij de fam. Frietema, Gerbrandastraat 4.

In de oneven weken: Handwerken

In de even weken: Kaarten maken

Collecten & Giften

09-04	Kerk in actie	€ 169,90	
	Kerkbeheer	€ 144,50	
13-04	Avondmaalscollecte	203,20	
	Kerkbeheer	€ 70,17	
16-04	Jeugdwerk JOP	€ 227,60	
	Orgelfonds	€ 204,41	
23-04	Eredienst en kerk muziek wereldwijd		109,57
	Kerkbeheer		€ 81,85

Radio Middelsé

Radio Middelsé is te beluisteren via de kabel op 96.1 Mhz. via de ether op 105.3 FM
De uitzendingen beginnen om 9.30 uur.

07-05	De Hege Stins, Stiens	ds. C.P. Koole, Schoonhoven
14-05	Prot. Kerk, Koarnjum	mw. A. Stork
21-05	St. Martinustsjerke, Ferwert	ds. E. van der Veer
25-05	St. Vitus, Stiens (Hemelvaart)	ds. J.C. Overeem
28-05	St. Martinustsjerke, Ferwert	ds. Joh. Bakker, Stiens (Frysk)
04-06	Tjerke oan 'e Ie, Burdaard (Pinksteren)	drs. T.R.A. Simonides
11-06	Godehardus, Marrum	mw. ds. M.W. Mazereeuw

Roosters

Bloemen bezorgen

07-05	E. de Haan-Link
14-05	S. van der Meij-Tadema
21-05	G. Wierda-Dijkstra
28-05	U. Jellema-Visser
05-06	Fam. W. Cuperus
11-06	J. Boersma



Kerkdiensten

Zondag 7 mei

09.30 ds. E. van der Veer St. Martinustsjerke
coll: 1. Missionairwerk & Kerkgroei
2. Kerkbeheer
Extra deurcollecte bloemenfonds

Zondag 14 mei

09.30 ds. J.F. Kroon, Garijp Liudgertsjerke
coll: 1. Diaconie
2. Kerkbeheer

Zondag 21 mei

09.30 ds. E. van der Veer St. Martinustsjerke
coll: 1. Kerk
2. Kerkbeheer

Donderdag 25 mei – Hemelvaartsdag

09.30 ds. E. van der Veer Liudgertsjerke
coll: 1. Diaconie
2. Kerkbeheer

Zondag 28 mei

09.30 ds. Joh. Bakker, Stiens St. Martinustsjerke
Fryske tsjinst
coll: 1. Kerk
2. Kerkbeheer

Zondag 4 juni – 1^e Pinksterdag

Liudgertsjerke

09.30 ds. E. van der Veer
coll: 1. *Kerk in Actie Zending Pinksterzendingsweek*
2. *Kerkbeheer*

Maandag 5 juni – 2^e Pinksterdag

Openluchtdienst Vrijhof
(bij slecht weer in de Liudgertsjerke)

09.30 ds. E. van der Veer
m.m.v. band Lighthouse uit Kollumerzwaag
coll: 1. *Diaconie*
2. *Kerkbeheer*

Zondag 11 juni

St. Martinustsjerke

09.30 ds. Willem Roskam
coll: 1. *Kerk in Actie Werelddiaconaat*
2. *Kerkbeheer*



Stie ús hert net yn'e brân, doe't Er ûnderweis sa tsjin ús prate en ús de Skriften útlei? Lukas 24:32

31^e jaargang, 5 mei 2017