

Uderweis

Nr. 03 ~ 10 maart 2017

*19 maart: school-kerk-gezinsdienst
26 maart: zanguurtje
5 april: extra gemeenteavond*

Protestantse Kerk



*Informatieblad van de
Protestantse Gemeente Ferwert*

Adressen

Postadres:	Hegebeintumerdyk 5, 9172 PH Ferwert - www.pknferwert.nl
Predikant:	Ds. E. van der Veer , Hoofdstraat 4, tel. 750906 E-mail: e.vanderveer@solcon.nl .
Scriba:	H. Politiek-Jellema , It Suderheech 4, tel. 412422 E-mail: scriba@pknferwert.nl
Beheer Liudgertsjerke:	J. van der Werff-Dijkstra , Great Sminia 1, tel 412239
Beheer It Anker:	J. van der Werff-Dijkstra , Great Sminia 1, tel 412239
Koster St. Martinustsjerke:	J. Hilverda , Gerbrandastrjitte 8, tel. 412469
Koster Liudgertsjerke:	D. Yntema , De Broll 6, tel. 412149
Kerkelijk bureau	
Ledenadministratie:	W. de Ruiter , Kleasterwei 8, tel. 411753 P. Tamsma , De Broll 3
Postadres:	Hegebeintumerdyk 5, 9172 PH Ferwert E-mail: kbpgerwert@live.nl
Collectebonnen:	T. Jellema-Boersma , Kleasterwei 18, tel. 412694
Kerktelefoon:	F. Schreiber , Vrijhof 2, tel 842519 P. Reitsma , Vrijhof 10, tel. 411374 W. de Ruiter , Kleasterwei 8, tel. 411753
Webmaster:	E-mail: webmaster@pknferwert.nl Voor activiteiten en nieuws bestemd voor Website en Facebook.

Redactie

Jacoba van der Meer - Wierda, Marrumerweg 27 E-mail: onderweis@gmail.com
Johan Bijleveld, De Wynacker 26
Hilda Tjepkema, Boatebuorren 1, Blije

Kopie voor het volgende kerkblad moet binnen zijn op **vrijdag 31 maart**.

Rekeningnummers

	IBAN-nummer:	
Kerk:	NL81 RABO 0320 2018 05	/ NL54 INGB 0007 4167 35
Diaconie:	NL71 RABO 0142 7307 85	
Evangelisatie/zending:	NL06 RABO 0343 3507 50	
Restauratie:	NL66 RABO 3202 1793 57	
Orgelfonds:	NL43 RABO 3202 1420 38	
Centrale Jeugdraad:	NL88 RABO 0320 2980 00	
Begraafplaats:	NL79 RABO 0343 3876 54	

Volbracht!

(Joh. 19.30)

Ruim twee weken geleden brachten we met een groep catechisanten een bezoek aan de synagoge in Groningen. Een indrukwekkend gebouw waar op sabbat nog steeds een Joodse gemeente bij elkaar komt. De student die ons een rondleiding gaf, droeg een tattoo op z'n onderarm. Eén van de catechisanten vroeg hem naar de betekenis ervan. Verrassend genoeg ging het om het laatste Griekse kruiswoord uit het Johannesevangelie: volbracht. Voor de rondleider was dit woord de basis van zijn leven, daarom had hij het op z'n arm laten graveren. Een bijzonder getuigenis.

Betekenis

“Volbracht” betekent iets anders dan einde verhaal. Het is ook meer dan de laatste kreet van een Joodse martelaar die uitziert naar de verlossing uit zijn lijden. In de veertig dagen voor Pasen staan we in de kerk stil bij Jezus' weg naar het kruis. Het evangelie beschrijft dat niet als een tragisch lot dat Hem overkomt, maar als een bewust gekozen daad. Dit is zijn missie. En in dat ene kruiswoord ligt alles besloten wat Jezus wilde zijn voor de mensen. Waarom kwam Hij op aarde? Om het verlorene te zoeken. Waarom ging Hij de weg van het kruis? Om als het Lam Gods de zonde der wereld te dragen. Waarom moest Hij sterven? Opdat wij zouden leven. Vlak voordat Hij de laatste adem uitblaast, weet Hij dat alles volbracht is. Waar de eeuwen zolang op hadden gewacht, is geschied. Hij heeft de bittere beker tot de laatste druppel leeggedronken. Hij is als Knecht van de Heer gehoorzaam gebleven tot het einde. Hij sterft en zijn kruisdood brengt verzoening, voor Israël en de volkeren.

Rusten

Dit kruiswoord is een woord om in te rusten. Wat Jezus voor ons en in onze plaats heeft gedaan, is genoeg. Genoeg om mee te leven en genoeg om mee te sterven. Genoeg voor deze wereld én voor de toekomstige wereld. Dat kunnen we van onze eigen werken niet zeggen. Die maken ons niet rechtvaardig of goed maar jagen ons op in een eindeloze ratrace, met bijbehorende stress en burn-out. Van nature bouwen we onze identiteit graag op de werken die we doen en de prestaties die we leveren. We moeten onszelf letterlijk verwerklijken, door werken iemand zien te worden. In je carrière, in je relatie, op school, maar ook binnen de gemeente. Je bent wat je doet, je valt samen met je succes of je falen. Dat kan een ware duivelskring worden waarin we steeds harder met elkaar en met onszelf gaan afrekenen. Alleen het evangelie kan daaruit verlossen. Het woord van het kruis verkondigt ons het verlossende werk van Christus, tweeduizend jaar geleden op de kruisheuvel Golgotha. Voltooid verleden tijd. En wij dan?

Hoeven wij dan niets te doen? Vreemde vraag. Alsof God ons tekort zou doen met zijn genade. Het tegendeel is waar. Omdat Jezus alles voor ons gedaan heeft, mogen wij elke week feestelijk beginnen met een rustdag. En krijgen we vervolgens alle ruimte om te doen wat onze hand vindt om te doen. Vroeger zongen mensen wel eens: ik

wens te zijn zoals Jezus. Later kwam de regel dat God in deze wereld geen andere handen heeft dan onze handen. Beide zinnestukjes werpen de mens terug op zichzelf. "Volbracht" wijst van onszelf af, naar het werk van Christus. Hij heeft het met zijn doorboorde handen gedaan, Hij alleen.

Neem dat ene woord maar mee de komende tijd. Sta er af en toe bij stil, laat het in u omgaan, hou het uzelf voor. Als u het niet op uw arm schrijft, schrijf het dan in uw hart. Want het is een woord om op terug te vallen. Het staat boven het verhaal van Israël met al die inktzwarte bladzijden van Jodenvervolging, en het staat boven ons eigen gebutste levensverhaal. Het staat boven onze wieg en het staat boven ons sterfbed: "volbracht". Inderdaad, die jongen in Groningen had het goed gezien: dé basis van ons leven, in tijd en eeuwigheid.

*Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.*

Ds. Eelco van der Veer.

Nieuws uit de kerkenraad

In het vorig kerkblad hebben we u al meegedeeld dat er ook dit jaar vacatures zullen ontstaan binnen de kerkenraad. Roelof van Dekken en Jellie Osinga, beide diaken, hebben aangegeven hun ambt te beëindigen. Kerkrentmeesters Ulco en Sytske van der Velde, Tsjip Luimstra, en ouderlingen Fennie Reitsma en Griet Postma hebben allen aangegeven hun periode te willen verlengen.

We zijn dankbaar voor het werk wat Roelof en Jellie hebben gedaan binnen de kerkenraad en zijn verheugd met het feit dat Ulco, Sytske, Tsjip, Fennie en Griet hun werk willen voortzetten binnen de kerkenraad en onze gemeente!

Dit betekent dat we op zoek gaan naar nieuwe diakenen. Daarnaast, met het oog op de toekomst, willen we op zoek gaan naar zowel een ouderling en jeugdouderling.

We doen hierbij dan ook een beroep op u als gemeentelid; zou u met ons mee willen denken en namen willen voordragen? Nog even voor de duidelijkheid: voor het ambt diaken, ouderling en jeugdouderling.

U kunt namen doorgeven ofwel via de mail naar de scribe; scribe@pknferwert.nl of via het inlegvel wat in dit kerkblad is toegevoegd. Graag het inlegvel inleveren in de brievenbus bij de Liudger tsjerke. Denkt u met ons mee? Alvast hartelijk dank!

Als u dit leest heeft de gemeenteavond inmiddels plaatsgevonden; de financiën zijn besproken en we zijn met elkaar in gesprek geweest over 'geloof en politiek'. Als kerkenraad vinden we het erg belangrijk om samen met u als gemeente in gesprek te gaan, te horen wat er leeft en van gedachten te wisselen....

We attenderen u hierbij dan ook op de extra geplande gemeenteavond op 5 april a.s. waarin we met u in gesprek willen gaan over het thema 'Huwelijk gelijke geslachten'.

Over huwelijk tussen personen van gelijke geslacht.

Je hoeft maar om je heen te kijken om te ontdekken dat relatiepatronen de afgelopen decennia ingrijpend gewijzigd zijn. Nederland was in 2001 het eerste land dat het huwelijk openstelde voor mensen van het gelijke geslacht. Inmiddels zijn veel landen binnen en buiten Europa het Nederlandse voorbeeld gevolgd. Het lijkt een ontwikkeling die zich alleen maar verder doorzet. Dat stelt je als kerkgemeente voor de vraag hoe daarmee om te gaan. Wat als twee mannen of twee vrouwen die in liefde en trouw hun leven willen delen, een zegen vragen over hun relatie?

Bij het opstellen van de nieuwe PKN-kerkorde in 2004 was het een groot struikelblok in de discussie. Een deel van de kerk wilde de volstreekte gelijkwaardigheid benadrukken van een huwelijk tussen man en vrouw enerzijds en een huwelijk of geregistreerd partnerschap van twee mensen van het gelijke geslacht anderzijds. Het meer behoudende deel van de kerk verzette zich daartegen en vond dat het huwelijk als een instelling van God alleen bedoeld was voor de relatie tussen man en vrouw.

Uiteindelijk besloot men – omwille van de vrede – maar geen artikel over het huwelijk in de kerkorde op te nemen. Wél werd er ruimte gemaakt voor de mogelijkheid om andere levensverbintenissen (anders dus dan huwelijk van man en vrouw) als een verbond van liefde en trouw te zegenen (Ord. 5.4.1). Maar dit wordt onderscheiden van de inzegening van het huwelijk tussen man en vrouw. Maakt het verschil, inzegenen of zegenen? Het woord inzegenen doet denken aan het eren van een bijzondere scheppingsinstelling van God, aan het hooghouden van een traditie met oude papieren. Het woord zegenen lijkt wat algemener.

Op de gemeenteavond zal onze eigen predikant ds. Eelco van der Veer een inleiding over dit onderwerp houden waarbij hij enkele bijbelse en pastorale overwegingen naar voren zal brengen. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over een aantal vragen. Vragen als:

- Komt het in uw omgeving (familie, vrienden, kennissen) voor dat homoseksuele mensen samenwonen?
- Hebt u er weet van wat het geloof voor deze mensen betekent?
- Is een homoseksuele relatie gelijkwaardig aan een heteroseksuele relatie
- Kunnen wij beoordelen of de ene relatie voor Gods zegen in aanmerking komt en de andere niet? Als dit zo is, hoe beoordelen we dat dan?

We hoeven er op deze avond niet meteen "uit" te komen. Het is al heel waardevol als we een goed gesprek hebben met elkaar waarin we met begrip naar elkaar luisteren, ook als een mening misschien anders is dan de onze.

De kerkenraad hoopt op een goede opkomst zodat we u en jullie in grote getale over dit onderwerp kunnen horen.

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de extra gemeenteavond
op woensdag 5 april a.s.

Plaats: 't Anker

Aanvang: 20.00 uur, vanaf 19.45 inloop met koffie/thee

Thema: 'Huwelijk gelijke geslachten'

Ds. E. van der Veer

De verkiezingen staan voor de deur. Bent u nog zwevend of al ergens geland? Van links tot rechts horen we het “eerlijke verhaal” en op internet kun een keur aan kieswijzers invullen om te helpen bij de keuze. Maar de uitslagen stemmen lang niet altijd overeen. Hoe stem je als christen? Onlangs las ik bij de Prediker (10:2): “De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links”. Een stemadvies voor de VVD?



Maar ergens anders lees ik weer: “wijkt niet af naar rechts noch naar links” (Deut. 5:32). Toch maar een middenpartij kiezen? Zo ruk je bijbelteksten natuurlijk uit hun verband. Er valt geen rechte lijn uit de Schrift naar het politieke speelveld anno 2017 te trekken. De Allerhoogste laat zich niet voor onze partijkarretjes spannen, hoe we de statuten en programma’s ook formuleren. Wél hebben we van Hem verstand en wijsheid gekregen om al die tegenstrijdige belangen van 17 miljoen burgers, ontelbare beesten én het klimaat tegen elkaar af te wegen en de beste uitkomst te zoeken. Dat kan linksom, het kan rechtsom en het kan door het midden. Het is maar net welk accent je het belangrijkste vindt. Laten we dankbaar zijn voor een democratisch bestel waarin verschillende geluiden gehoord worden. Wie om zich heen kijkt in de wereld, weet hoeveel chaotischer, gewelddadiger en angstiger het kan toegaan. Dus hoe u ook stemt, geef de ontevredenheid niet het laatste woord. Tel eerst eens uw zegeningen. En blijf doorgaan met het gebed voor de overheden “opdat we rustig en ongestoord kunnen leven” (1 Tim. 2:2).

Diensten: vooruitblik

Op zondag 12 maart zijn we te gast in Foswert. De dienst begint om 10.00 uur en van tevoren is er gelegenheid of samen koffie te drinken.

Zondag 19 maart hebben we in de Liudger de jaarlijkse kerk-school-gezinsdienst. Thema “Hollen of stilstaan?” We horen over Martha en Maria en over wat uiteindelijk het meest belangrijk is in het leven. “Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats”. Na de dienst is er koffie/thee/fris.

Zondag 26 maart kerken we in de Martinus en een week later, op 2 april, in de Liudger. Het lijdensevangelie biedt genoeg stof om te overdenken, stil bij te worden en voor te danken.

We hopen dat velen, jong en oud, telkens weer op zondag de weg naar de kerk weten te vinden. Zoals een bekeerling in Trouw onlangs heel nuchter schreef: gaan doet geloven. En door niet-gaan raak je het misschien wel kwijt.

Alvast gezegende diensten gewenst.

Pastoralia

We leven mee met families waarin een lege plaats is gevallen. Geslachten gaan en geslachten komen, soms netjes op volgorde, soms heel anders dan we hadden

gedacht en gehoopt. Wat altijd blijft staan, is de trouw van God die niet zal loslaten het werk dat zijn hand begon.

Zr. Bettie Stielstra-Boonstra, Underôm 5, kreeg een flinke tegenslag te verwerken. De ziekte is weer teruggekeerd, nu in de lever. In het UMCG te Groningen volgt ze de komende weken een immunotherapie, in de hoop dat die nog iets ten goede kan doen. Zo staan zij, Tjerk en de kinderen voor een nieuwe, onzekere ronde van behandeling en afwachten van de resultaten.

Bij de broer van Bettie, br. Lieuwe Boonstra, Gasthuisstraat 23, moest vanwege zijn suikerziekte de rechtervoet afgezet worden. Later moest er ook nog een stuk van de linker grote teen worden verwijderd. Aan beide benen is hij gedotterd. Flinke ingrepen in het lichaam en het leven van deze broeder.

Ook in wijdere kring heeft de familie Boonstra de laatste tijd veel te verwerken gekregen. Waarom? kan een mens dan vragen. Die vraag klinkt ook in de bijbel, tot op het kruis toe. Dan komt de schreeuw van Godverlatenheid uit Jezus' eigen mond. Als er één is die weet hoe donker het kan worden midden op de levensdag, dan is Hij het. Maar ook: als er één is die ons uit het duister tot het licht van Pasen kan leiden, dan is Hij het.

De situatie van zr. B. Hiemstra-van der Meer, Camminghastrijtte 30, gaat langzaam achteruit. Maar gelukkig kan ze thuis zijn, met twee zonen bij haar in huis en een dochter naast haar die veel naar haar omkijken.

We wensen alle zieken en hun naasten de kracht van boven toe en de nabijheid van mensen die geduldig blijven meeleven.

Br. Kor Westerhof, Gerbrandastrjitte 12, gaat eind deze maand, na decennia in Ferwert te hebben gewoond, verhuizen naar het Groningse Haren waar hij zal trouwen met zijn partner mw. Lienke Venema-Jongsma. U hebt ze misschien wel een keer bij ons in de kerk zien zitten. Samen mogen ze een nieuw hoofdstuk opslaan. We wensen hen, met de wederzijdse kinderen en kleinkinderen, van harte Gods zegen toe, goede gezondheid en nog gelukkige jaren met elkaar.

Op Roulastrjitte 9 woont sinds kort dhr. Shadi Gerges, een christen die de stad Homs in Syrië is ontvlucht en een verblijfsstatus heeft gekregen. De taal, ook het Engels, is een groot probleem voor hem. Hopelijk zijn er mensen – misschien ook uit onze kring – die hem daarbij straks kunnen helpen.

Data catechisatie

Nog twee woensdagen geef ik catechisatie: op 15 en 29 maart. Dan is het seizoen al weer afgelopen. We hebben ons dit jaar verdiept in boekjes van de Alpha-cursus en dat is goed bevallen. Het gaat om een insteek bij de basis en ik hoop dat de zaadkorrels van het bijbels ABC in goede aarde zijn gevallen en vrucht zullen dragen.

Met Luther aan tafel

Luther dichtte de overheid een belangrijke plaats toe. Christelijk of niet-christelijk, zij is geroepen om orde en vrede te bewaren en de macht van de chaos bedwingen. Als ze dat doet is ze Gods dienaressen (Romeinen 13).

Het is noodzakelijk dat de overheid aanzien heeft in de wereld, daarom moeten we voor haar bidden tot God. Ze valt namelijk makkelijk ten prooi aan verderfelijke invloeden. Want roem verandert iemands karakter, maar nooit ten goede, en zo leidt

het al snel tot tirannie. Wie zonder de wet regeert, verwordt tot een beest. Wie met de wet in de hand regeert, is als God die de wet heeft gemaakt.

Met Luther op reis?

De reis naar Israël kon niet doorgaan, maar misschien is een Lutherreisje in dit jubileumjaar van de Reformatie een aantrekkelijk alternatief? De fa. Dalstra Reizen uit Surhuisterveen biedt dit jaar een zesdaagse busreis aan naar echte Lutherplaatsen en mooie steden als Eisenach, Erfurt, Weimar, Wittenberg en Eisleben. Er zijn verschillende vertrekdata. Iedere keer gaat er ook een reisleader mee die iets over Luther kan vertellen. Als zodanig heb ik me aangemeld voor de laatste reis, van maandag 23 t/m zaterdag 28 oktober, in de herfstvakantie. Dus als u mee wilt....? Voor de overige data, het dagprogramma, de prijzen én de boeking zie www.dalstra.nl/luther. Het is geen specifieke gemeentereis. De deelnemers komen overal vandaan en kunnen divers van achtergrond zijn.

Ten slotte

Een hartelijke groet uit de pastorie,
Ds. Eelco van der Veer

Persoonlijk

N.B. Als u niet in de verjaardags- en/of jubileumlijst wilt worden vermeld, verzoeken wij u vriendelijk dit even door te geven aan W. de Ruiter, Kleasterwei 8, tel 411753. Als u dit al eens eerder doorgaf is het niet nodig dit opnieuw te doen

Verjaardagen en huwelijksjubilea

verjaardagen

17-03	zr. Janke Hoekstra - van der Wal, Lytse Buorren 12 , 9172PL,	86 jaar
19-03	zr. Trijntje v/d Velde - Boersma, Fosweterstrjitte 71 K 219 , 9172PS,	92 jaar
20-03	br. Pieter Reitsma, Vrijhof 10 , 9172MR,	74 jaar
22-03	br. Hendrik Kingma, Marrumerweg 51D , 9172PN,	93 jaar
23-03	br. Pieter van der Galiën, Kleasterwei 1 , 9172GM,	75 jaar
24-03	zr. Trijntje Lindeboom - Fennema, Feytsmastrjitte 16 , 9172NS,	75 jaar
25-03	zr. Baukje Kingma - Minnema, Fosweterstrjitte 71 K 125, 9172PS,	91 jaar
26-03	zr. Jeltje Timmermans - Bontekoe, Reinderslaan 2 , 9172NC,	96 jaar
28-03	br. Johannes Papma, Hoofdstraat 61 , 9172MN,	82 jaar
29-03	br. Rintje Hofman, Hegebeintumerdyk 19 , 9172PH,	72 jaar
29-03	zr. Martha Dijkstra - Dijkstra, Stationsstraat 15 , 9172NW,	77 jaar
30-03	zr. Rensje de Jonge, Fosweterstrjitte 71 K 317, 9172PS,	86 jaar
03-04	zr. Grietje Hania - Wijmenga, Patroanswei 1 , 9173GH,	79 jaar
03-04	zr. Jantje de Walle - Swart, Fosweterstrjitte 71 K 226, 9172PS,	88 jaar
04-04	zr. Feikje Metzlar - Miedema, Fosweterstrjitte 71 K 021, 9172PS,	86 jaar
06-04	zr. Meiltje Reitsma - Dijkstra, Hegebeintumerdyk 20 , 9172GP,	78 jaar
09-04	br. Jan Wierda, Achter Brouwers 30 , 9172MT,	79 jaar
09-04	br. Berend Polstra, Fosweterstrjitte 71 K 107, 9172PS,	92 jaar

Verhuisd

Van Stationsweg 10 naar Foswerterstrjitte 71, K 22, mw. IJ. Stielstra-Spoelstra

Ingekomen

Uit Visvliet, mw. Sjoukje de Vries, Havenstrjitte 60

Uit Blije, dhr. P. Veldema en mw. D. Veldema-Wierda, Linda Christina Veldema, Jelle Veldema, Siebe Veldema en Anna Catharina Veldema, Kleasterwei 20 F

Bloemengroet

De bloemen mochten de afgelopen weken als meelevende groet namens de gemeente gebracht worden bij:

- 12 feb: zr. K. Talsma, Marrumerweg 43
19 feb: zr. Jantina Wierda-Bronkema, Kleasterwei 17.
26 feb: zr. Jannie v.d. Werff, Great Sminia 1
5 maart: zr. Hiemstra-v.d. Meer, Camminghastr. 30

Dank u voor...

Wij danken de vele mensen die met ons meeleeften met kaarten, telefoon en gebeden met Fimme Jacob in de Dokkumer Ee.
Het is een Godswonder dat dit zo is afgelopen.
Hiervoor onze oprechte dank.

Hylke en Betty Agema

Voor de vele kaarten, telefoontjes en bezoek, bij het overlijden van ús heit, pake en âlde pake hartelijk dank.

Jannie en Jelle de Vries-de Graaf

Lâns dizze wei wolle wy eltsenien tige tank sizze foar it meilibjen nei it ferstjerren fan ús mem en beppe Gerrie Oevering - van Dijk.

fam. Oevering



Ander nieuws uit de gemeente

Voorstellen Zendingscommissie

Aangezien er wat veranderingen zijn geweest in de samenstelling van de zendingscommissie willen wij ons opnieuw bij u voorstellen.

Doel en taakstelling

Om het zendings- en evangelisatieweg binnen de gemeente gestalte te geven is een zendingscommissie in het leven geroepen. Deze commissie is belast met het uitvoeren van de zendingsopdracht binnen onze gemeente, landelijk en wereldwijd.

Dit alles geschiedt in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

De taak van de zendingscommissie

De Zendingscommissie tracht evangeliserend bezig te zijn met Gods woord en dus ons aller zendingsopdracht. Vooral in de naaste omgeving en ook veraf.

De commissie tracht de zendingsopdracht inhoud te geven door o.a. de volgende activiteiten:

- het houden van een Openluchtdienst, in juni;
- het houden van een Tentdienst, in september tijdens het dorpsfeest;
- het houden van een Kerstnachtdienst op kerstavond;
- het verzamelen van postzegels en ansichtkaarten;
- het verkopen van dagboekjes en zendingskalenders;
- het huis-aan- huis verspreiden van evangeliserende lectuur;
- en het houden van de zendingsbalans, in september/oktober (4 jaarlijks groot, 2 jaarlijks klein)

De zendingscommissie bestaat uit de volgende leden:

Carola Steen , Johannes Buursma , Alie Jensma, Jannie Comello, Ida Hiemstra, Detsje Boonstra en Johan Bakker.

Per september 2017 zijn er 2 leden die aftreden. Mochten er mensen zijn die er voor voelen om ons te komen versterken en hun bijdrage willen leveren aan de zendingscommissie, die kunnen zich bij één van de leden aanmelden.

Namens de zendingscommissie,
Johan Bakker

Wandelen met de seizoenen 2016 - 2017

Ook dit kerkelijke jaar organiseren we – deo volente - elk seizoen een wandeling onder de naam 'Wandelen met de seizoenen'. Het idee is om eens per kwartaal een wandeling te organiseren op een zaterdagmorgen. Voorafgaand aan de wandeling wordt een bijbeltekst gelezen. Deze bijbeltekst heeft de 'kleur' van dat seizoen en

tijdens de wandeling denken we dan na over deze tekst. Allereerst in stilte en daarna door met elkaar het gesprek aan te gaan.

Op deze manier heb je op een andersoortige manier contact met elkaar, help je elkaar de ogen te openen voor Gods werk in de schepping. Je zou het kunnen zien als een manier om samen Gods hand te zien in gewas en arbeid door het jaar heen. De wandelingen worden elk kwartaal vanuit een ander dorp gestart. Hieronder een overzicht van de komende wandelingen.

Lente: 15 April 2017 vanuit Ferwerd

Zomer (1): 10 juni 2017 vanuit Marrum

Zomer (2): 12 augustus 2017 in Buitendijks gebied

Alle wandelingen starten om 9.00. De wandeling op Stille Zaterdag 15 april start vanuit Ferwerd bij de Liudgerstjerke (Hogebeintumerweg 5).

Allen van harte welkom om mee te wandelen.

Namens organisatie,
ds. Maarten Boersema

'Op syk nei Judas'



No in update mei nys oer de musikal 'Op syk nei Judas', en om yn styl te bliuwen, no yn it Frysk. Miskien ha jim wol sjoen dat der ek al in Facebookside yn de loft is? Dy is al troch in protte minsken sjoen en we kinne jim no fertelle dat oant no ta 40 enthousiaste dielnimmers sich oanmeld ha om mei te dwaan. Geweldig! We ha der oegrysluk sin yn om mei syn allen der in prachtige musikal fan te meitsjen!!

Mar....ast dy no noch betinkst om ek mei te dwaan....dat kin noch! We noegje dy dan ek fan herte út om te kommen nei ús earste ynformaasje- en moetingssjûn dy't plak fine sil op:

**tongersdei 30 maart o.s. om 19.30 oere
yn de Liudger tsjerke**

Foar de sjongers jouwe wy noch efkes de repetysjedagen troch dy de wike dernei los gean sil:

6 en 20 april, 11 en 18 mei en 1 en 8 juni. De repetysjes u.l.f. Johan Boeijenga, begjinne om 19.30 oere en fine plak yn it Anker. De toanielrepetysjes begjinne nei de simmerfakânsje.

Foar no hoopje wy jim hiel graach te sjen op 30 maart o.s.!!

Mei in hertlike musikalgroetnis,
Anneke, Binne, Johan & Hillie

Priuwery 24 maart

Op vrijdagavond 24 maart a.s. staat er om 20.30 uur in het Anker, een 'Priuwery' gepland waarvan een gedeelte van de opbrengst ten goede komt aan de musical 'Op syk nei Judas'. Tijdens deze avond kunnen verschillende biersoorten (ca. 8) geproefd worden en diverse wijnsoorten (ca. 5). Bijzonder is dat deze drankjes een speciale (Bijbelse) naam hebben en uiteraard zal hier het één en ander over verteld worden. Daarbij zullen tussendoor speciale hapjes worden geserveerd.



Een gezellige avond dus voor mannen én vrouwen. Je kunt je aanmelden voor deze 'Priuwery' via de mail naar musicaljudas@outlook.com of per telefoon naar Anneke Kamma tel. 06-13223381. Graag wel vóór 19 maart a.s. met daarbij doorgeven met hoeveel personen je van plan bent te komen én of je voor de bier-of wijnproeverij gaat... De kosten zijn € 25,- per persoon (hier zit alles bij inbegrepen).



Leuke houtworkshop t.b.v. Malin

Deze activiteit stond gepland op 31 maart maar door omstandigheden wordt deze verschoven naar 12 mei. Het is de bedoeling dat we een oppottafel / sidetable gaan maken. Voor de minder ervaren klussers onder ons is er hulp aanwezig.

U kunt zich opgeven t/m 15 april a.s. bij Carola Steen, 0518 411937 of via de mail, johanencarola@gmail.com
De kosten bedragen: € 25,- (inclusief materiaal en koffie/thee). We beginnen om 20.00 uur.



Lijkt het u leuk? Geeft u zich dan snel op, dan zien we u heel graag op 12 mei.

Commissie Malin

Nieuws van de Paascommissie

Graag attenderen wij u alvast op de diensten rondom Pasen. Naast de Viering van het Avondmaal op Witte Donderdag en de Goede Vrijdag viering, wordt op Stille Zaterdag 15 april 's ochtends een wandeling georganiseerd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar een artikel elders in dit blad. 's Avonds zal er dan een avondgebed zijn.

Op Eerste Paasdag is er weer een paasontbijt.

Nadere informatie volgt in het Onderwijs van 7 april a.s.

Namens de Paascommissie, Hylkje Steen-de Groot

Nieuws van de Restauratiecommissie

De bingo-avond van 17 februari heeft opgebracht: € 980,00 (incl. gift € 20,- en de opbrengst van de zegels € 70,-)

Bedankt voor het inleveren van prijzen en/of uw aanwezigheid op deze avond.

Door het inleveren van DE punten waren er o.a. een senseo-apparaat en een warmhoudkan te winnen. Fam. Frietema bedankt voor het plakken van zegels en het verzilveren van DE punten.

U kunt door blijven gaan met het inleveren van DE punten en zegels bij de fam. Frietema, Gerbrandastraat 4.

Zaterdag 11 maart: Potgrondactie

Vanaf half 10 komen we bij u langs.

Zaterdag 13 mei: ophalen "rommel"

Zaterdag 20 mei: Rommelmarkt in de loods van Lucas van der Beek.

Zaterdag 18 november: Boekenmarkt in de Liudger Tsjerke.

Elke dinsdag van 14.30-16.30 uur verkoop 2e hands boeken, pennen en kaarten in lokaal 3 van de Liudger Tsjerke.

In de oneven weken: Handwerken

In de even weken: Kaarten maken.

Collecten & Giften

05-02	Kerk in actie		19-02	Diaconie	€ 138,19
	Werelddiaconaat	€ 120,65		Kerkbeheer	€ 110,31
	Kerkbeheer	81,65		Bloemenfonds	145,20
12-02	Diaconie	164,61	26-02	Diaconie	€ 103,30
	Kerkbeheer	€ 122,83		Kerkbeheer	€ 89,00
	Diaconie	€ 175,30			
	Kerkbeheer	€ 110,73			

Verenigingen

Passage nieuws

Onze volgende vergadering is donderdag 16 maart 2017.

De lezing deze avond gaat over het weer. Spreker deze avond is dhr. H. Louwsma uit Stiens, oud meteoroloog van de vliegbasis Leeuwarden.

We hopen samen op een fijne avond, en gasten zijn van harte welkom.



Radio Middelsé

Radio Middelsé is te beluisteren via de kabel op 96.1 Mhz. via de ether op 105.3 FM
De uitzendingen beginnen om 9.30 uur.

12-03	De Hoeksteen, Hallum	dhr. G. Ijtsma, Noardburgum
19-03	Tsjerke oan 'e Ie, Burdaard	ds. D. Schreurs, Hegebeintum
26-03	St. Martinustsjerke, Ferwert	ds. E. van der Veer
02-04	De Hege Stins, Stiens	ds. J.C. Overeem

Roosters

Bloemen bezorgen

12-03	G. Dijkstra-de Weerd
19-03	R. Wiersma
26-03	A. Fennema-de Vries
02-04	A. v.d. Galiën-v.d. Meulen

Jeugd

Uitstapje naar de synagoge in Groningen

Op woensdag 22 maart hebben wij met de twee catechisatiegroepen de synagoge in Groningen bezocht. Rond half drie zijn we met drie auto's vertrokken vanaf het Vrijhof en iets voor vieren stonden we met de hele groep voor de synagoge. Eenmaal binnen gaf een enthousiaste jongeman ons een rondleiding door het gebouw. Hij leidde ons naar het centrale gedeelte waar we, nadat hij de mannen had geïnstrueerd een keppeltje op te zetten, plaats mochten nemen in de banken. Hij vertelde ons van alles over het jodendom, over hoe een dienst in de synagoge eruitziet en hij liet ons o.a. een nabootsing van een boekrol zien. Toen hij was uitgesproken en onze vragen had beantwoord, ging hij ons voor naar de mikwe, ofwel het rituele bad van de joden. Dit badhuis is pas in 2014 ontdekt en was erg interessant om te zien. Vervolgens gingen we naar boven, naar de vrouwengalerij. Hier namen we een kijkje in een joodse keuken, met twee aparte keukenblokken voor vlees- en melkproducten, en mochten twee van ons een joodse bruiloft naspelen. Tot slot liet onze rondleider ons nog wat foto's en spulletjes van tijdens de Tweede Wereldoorlog zien. We hebben hem hartelijk bedankt voor de interessante en leerzame rondleiding en kregen de gelegenheid nog even rond te kijken in het gebouw.

Als afsluiting van ons uitje hebben we heerlijk gegeten bij een pizzeria in de stad, waarna we rond half zeven weer richting huis vertrokken. Kortom, een geslaagde dag!

Doutsen Jellema

Ben jij enthousiast over The Passion? Wij wel!
En daarom organiseren wij een The Passion-activiteit!



Samen met jou willen we graag naar de “Muzikale paasvertelling” op donderdag 13 april 2017 in Leeuwarden. Meelopen (met het kruis) in The Passion 2017 kan niet meer.

The Passion: boodschap van Gods liefde

Tijdens The Passion word je meegenomen in het lijdensverhaal van Jezus, en ben je getuige van zijn opstanding. Een boodschap van Gods liefde die in 2017 nog net zo actueel is als 2000 jaar geleden. Een verhaal dat ons verbindt, vanuit passie voor de ander.

Verhaal van verbinding

In het afgelopen jaar zijn er in onze multiculturele samenleving en in de maatschappij om ons heen stevige tegenstellingen ontstaan tussen (bevolkings)groepen en worden de meningen extremer en conflicten erger. Daartegenover wil The Passion een verhaal van verbinding zetten.

Zij willen laten zien hoe het verhaal van The Passion ons juist leert dat je vanuit het geloof de hand reikt naar anderen, naar ze omziet, dat je je met anderen verbonden weet, zoals Jezus dat deed.

Vanuit de **Centrale Jeugdraad** willen we graag met jullie hier naar toe, om samen die verbinding mee te maken en te voelen dat Jezus voor ons gestorven is, maar ook weer opgestaan, zodat wij samen verder kunnen...

We verzamelen bij **'t Vrijhof in Ferwert** en gaan in auto's naar Leeuwarden. Om te weten hoeveel auto's we nodig hebben zouden we het fijn vinden dat jullie je **vóór 3 april** opgeven bij **Jan Jacob Oevering**: janoevering@online.nl.

**Kerk – School – Gezinsdienst
Hollen of stilstaan ?**

**Zondag 19 maart 2017 9.30 uur
Liudgertsjerke te Ferwert**



“Martha en Maria” *Lucas 10: 38-42*

Zondag 12 maart

10.00 ds. E. van der Veer Foswert
coll: 1. *Kerk in Actie Voorjaars zendingsweek*
2. *Kerkbeheer*

Zondag 19 maart

09.30 ds. E. van der Veer Liudgertsjerke
Kerk - school - gezinsdienst
Tijdens deze dienst is er kinderoppas aanwezig!
coll: 1. *Diaconie*
2. *Jeugdraad*

Zondag 26 maart

09.30 ds. E. van der Veer St. Martinustsjerke
19.00 Zanguurtje St. Martinustsjerke
coll: 1. *Kerk in Actie (binnenl. diakonaat)*
2. *Kerkbeheer*
Extra deurcollecte bloemenfonds

Zondag 2 april

09.30 ds. E. van der Veer Liudgertsjerke
coll: 1. *40 dagentijd Kerk in Actie*
2. *Kerkbeheer*

Stie ús hert net yn'e brân, doe't Er ûnderweis sa tsjin ús prate en ús de Skriften útlei? Lukas 24:32

31^e jaargang, 10 maart 2017